

## Vogels tekenen in de Hoep, 14-02-2016

*Veerle Beijering, 11 jaar*

Op zondag 14 februari gingen we in de Hoep vogels tekenen. Eerst ging Cees ons de stappen laten zien. Daarna mochten we een foto van een vogel kiezen. Ik had een Mees gekozen. Je kon ook kiezen uit een opgezette vogel. Mijn vriendin Ien had een Zwaan getekend.



Foto: Cees Baart

Er waren ongeveer 10 kinderen. Maar er was er maar eentje die koos voor een opgezette vogel en dat was een roofvogel. Mijn vader zegt dat je van tekenen heel goed leert kijken. Er stonden ook opgezette vogels op de tafel.

Aan het einde gingen we nog een foto maken met alle tekeningen.



Foto: Cees Baart

Daarna mochten we nog even in de Hoep spelen. En we kregen nog chocomelk en een stroopwafel.