

Excursie Vinkenbaan

Op zondag om 9 uur verzamelden wij ons achter het station van Castricum. Daar wachtten we even totdat iedereen er was. Toen iedereen er was, vertrokken we richting het bos en fietsten de duinen in. Later stopten we om de groep in tweeën te delen. De groep waar ik in zat ging eerst bij het Hoefijzermeer kijken. In het Boetje Van Onze Kees zagen we voornamelijk Aalscholvers. Verderop stond een Blauwe Reiger tussen de Aalscholvers naar vis te kijken. Er zwommen ook veel Meerkoeten rond, Tafeleenden, Wilde Eenden, Krakeenden en vier Dodaars. Later toen we ook nog een paar foto's door de telescoop hadden gemaakt, fietsten we een stukje verder naar de uitkijkheuvel. Het waaide daar aardig hard. We zagen hier een Sperwer vliegen, een klein groepje Aalscholvers en een Spreeuw. Bij de Vinkenbaan kwamen we binnen in een schuurtje waar een man de vogels ringde, mat , en keek of hij vet had. Dat gaf hij door aan een andere man die achter een computer zat en die noteerde alles in het systeem. Toen de man klaar was gingen wij een rondje lopen langs allemaal netten.



Foto Jos Vroege.

We kwamen verschillende vogels tegen zoals de Baardvrouw (die vangen ze niet vaak).



Foto Matty Meijer.



Foto Cees Baart.

Ook Pimpelmezen, Koolmezen, Vuurgoudhaan, Goudhaan, Roodborstje, Rietgors, Grote Bonte Specht, Tjiftjaf, Koperwiek, Merel en een Zwartkop man en vrouw. Tussen het ringen van de vogels door mochten we ook allemaal een vogel loslaten.

Willem Lagrand 8-11-2015.