

## De Nachtegalenexcursie van 16 mei.



We begonnen met lopen om 19.15 uur. We waren in een duingebied waar van vroeger de oude bollenlandjes nog te zien waren. De allereerste vogel die we tussen de struiken hoorden (wel te verwachten) was de Nachtegaal. Maar tussen de struiken waren nog veel meer vogels zoals de Heggenmus, Roodborst, Huismus en we dachten ook de Goudvink. Toen we later doorliepen kwamen we ook nog twee wilde paarden tegen die raasden ons voorbij net als nog veel konijnen en hazen. Toen we door liepen hoorden en zagen we er nog veel meer vogels zoals: Tureluurs, Ekster op het veld, Braamsluipers, Kneuen, Zwartkoppen, Zanglijsters, Kieviten, Kauwen, Spreeuwen en we zagen nog een Visdief vliegen. We liepen ook nog het bos in en daar hoorden we veel Vinken, een Tjiftjaf, Grasmussen, Gekraagde Roodstaart en putters. En opeens zagen we de Boompieper op de top van een dode boom zitten.



We wilden hem graag op zien vliegen maar dat deed hij niet.. We kwamen ook nog een vijvertje met kikkers, Meerkoeten, Wilde Eenden en Krakeenden tegen. Bijna op het eind van onze tocht zagen wij een nest van een Grote Bonte Specht in een hol gat in een boom; de jonkies piepten heel hard. We waren van onze tocht om 21.00 uur terug.



Gemaakt door het trouwe lid Sylvan de Groot