

De Ganzenexcursie, 8 februari 2015

De jeugdexcursie van 8 februari 2015 was een excursie voor bikkels. De sneeuw van de afgelopen week was gesmolten, maar er stond een harde noordenwind die het in de polders rond Castricum niet echt aangenaam maakte. De excursieleiders – Marian van Leeuwen, Matty Meijer en Jos Vroege – gingen om 9.30 uur met zeven kinderen op weg. Het doel was: ten minste vijf soorten ganzen zien. Dat lukte! In de buurt van het Krengenbos zagen wij de eerste Nijl ganzen en Grauwe Ganzen. Ten noorden van Marquette was een groep Grote Canadese Ganzen te vinden en de eerste Kol ganzen zagen wij vanaf de Heemstede weg kijkend in de richting van het Bonhoeffercollege. Voor de Brand ganzen moesten wij aan de noordzijde van de spoorlijn in de Castricum polder zijn. Daar bevond zich een aantal flinke groepen. Behalve ganzen zagen wij ook veel andere leuke watervogels: Grote Zaagbekken, Bergeenden, Smienten en Wintertalingen in de waterberging bij Heemskerk, en daarnaast Slobeenden in de Grote Ven. Ook zangvogels lieten zich zien: Kramsvogels en Putters bij het Krengenbos en Graspiepers in de weilanden bij Marquette. Voor de steltlopers was het nog wat vroeg in het jaar: behalve Kieviten, zagen wij alleen twee Bonte Strandlopers in de waterberging. Wel zagen we op verschillende plaatsen biddende Torenavalken.



Foto Jos Vroege.

Het was afzien vanwege de kou – volgende keer toch maar een lange onderbroek aan? - maar uiteindelijk toch weer de moeite waard.
Verslag door Jos Vroege.