

## Excursie Fort Krommeniedijk

Op zondag 9 maart hebben we een rondleiding door Fort Krommeniedijk gehad. Vroeger konden ze hier het land onder water zetten om de stad Amsterdam te beschermen. De vijand kon zo de weg niet meer zien en er met hun zware kanonnen niet door. De rondleiding was heel interessant. Het was leuk en leerzaam.



Hierna kregen we van de Jeugdvogelclub Zaanstreek warme chocomel en een lekkere koek. Dat was een verrassing!



Omdat nu ook het land onder water was gezet, was het hoog tijd om naar de vogels te gaan kijken. We hebben veel vogels gezien. Wel meer dan 20 vogelsoorten!!! We zagen meer dan 1.000 Grutto's. We zagen een Fuut, Meerkoet, Grauwe gans, Kolgans, Brandgans, Nijlgans, Tureluur, Buizerd, Torenavalk, Wilde eend, Krakeend, Slobeend, Kuifeend, Wintertaling, Stormmeeuw, Witte Kwikstaart, Wulp, Kokmeeuw, Kievit, Scholekster, Grote Zilverreiger, Spreeuw enz. Ook zagen we zelfs nog een lepelaar.

Groetjes Matz.

