

Excursie, op zoek naar vroege zangvogels

Felicia van den Elzen

Op zaterdag 10 maart verzamelde we ons bij De Hoep. De excursie leiders waren deze keer Jan van Leeuwen en Cees Baart. Eerst vertelden Jan en Cees iets over de zangvogels en daarna zijn we een rondje gaan lopen bij de Hoep. Daar zijn we al veel vogels tegen gekomen. Eerst kwamen we een Zanglijster tegen. Hij zat wel een beetje verstopt maar we hebben hem allemaal gezien. Vervolgens hebben we nog Pimpelmezen en een Ekster gezien, wat Kauwen een paar Merels, wat Koolmezen, een Winterkoning en een Roodborstje. Jan en Cees hebben ons ook wat over de geluiden van de vogels verteld en Cees heeft ons uitgelegd dat hij alle vogels die we hebben gezien/gehoord hebben opschrijft in een boekje. Als we hem alleen gezien hebben zet hij er oogjes bij en als hij hem alleen gehoord heeft dan zet hij er een muzieknootje bij.



Heggenmus

Foto: Cees Baart

Daarna zijn we het duin ingelopen en zijn we naar een vogelkijkhut geweest. Bij de vogelkijkhut hebben we niet heel veel vogels gezien maar wel een paar Meerkoeten, Grauwe Ganzen, Canadese Ganzen en Aalscholvers. Ook zijn we het duin ingelopen en daar hebben we nog heel wat vogels gezien. Zo hebben we twee keer een Grote bonte specht gespot, een paar Vinken en Gaaien gespot en weer wat Merels en Koolmezen. Toen we op een gegeven moment op een open plek kwamen hebben we een Gaai, wat Kraaien en zelfs een Raaf gespot. Plotseling had Vida een witte Buizerd gespot en die gaf ons even een mooie voorstelling. Toen we nog steeds op die open plek waren kwamen we wel heel wat bijzondere vogels tegen: namelijk de mensen van de werkgroep roofvogels ☺ We hebben een praatje gemaakt en zijn toen verder gelopen. Ook heeft Cees ons iets over een soort vogelspot app op je telefoon verteld en laten zien. We zijn nog even naar een meertje gelopen en daar kwamen we weer Grauwe Ganzen, een paar Dodaars, wat Wilde Eenden en Kuifeenden tegen. Na dat bewonderd te hebben zijn we weer terug gelopen naar de Hoep. Op de terugweg hebben we nog een Boomleeuwerik, een Boomklever en Heggenmus gezien. Tot slot kwamen we terug bij de Hoep waar nog gefilmd zou gaan worden voor de tentoonstelling. Helaas kregen we daar te horen dat die mevrouw ziek was maar we zijn wel even met zijn allen op de foto geweest en we hebben de tentoonstelling ook even mogen bekijken. Toen we buiten stonden om met zijn alle op de foto te gaan, hoorde ik ook nog een Groene Specht!!! Wat een geluk hadden we weer!