

Excursie/activiteit “Tekenen van vogels”

Cees Baart

Buiten lag er deze zondagmorgen 12 februari een dik pak sneeuw. Het was dus erg aantrekkelijk om buiten in de sneeuw plezier te gaan maken. Daarom vonden Jan en ik het stoer dat jullie toch gewoon naar De Hoep gekomen zijn om met ons te gaan tekenen. Het was ook leuk dat we – na de laatste Bosuilenexcursie bij Johanna's hof - Vida Termes als nieuw toekomstig lid konden verwelkomen. Nadat ik verteld had hoe je het tekenen van een vogel het beste kon aanpakken, koos eenieder zijn of haar vogel uit de foto's, de boeken of de opgezette vogels van De Hoep. Zo gebeurde het dat langzamerhand de Pimpelmees, Oehoe, Grote stern, Knobbelzwaan, IJsvogel, Papegaaiduikers en een jonge Pinguïn op het papier verschenen. Dat kon ook haast niet anders, want jullie waren super geconcentreerd aan het werk.



Foto: Cees Baart

Tussendoor zorgde Jan voor chocomel en een lekkere koek. Toen de ouders kwamen om jullie weer op te halen, konden jullie trots jullie tekeningen laten zien.



Foto: Jan Baart

Omdat de medewerkers van De Hoep weer prima hun best gedaan hadden om het ons naar de zin te maken en jullie zelf heel enthousiast waren, was deze ochtend geslaagd.