

De pier van IJmuiden.

Vincent Smeke

We gingen in de auto naar de pier. Dat was een half uur rijden. Toen we op het strand waren was het koud en waaide het heel hard. Daarna gingen we de zuidpier op. Toen we 15 minuten daarover hadden gelopen had Gabriel een moe Vuurgoudhaantje gevangen.



Foto Micha de Heus.

Die was moe van zijn trektocht. Hij kon hem aaien en zette hem dan terug. Toen we op 3 kwart van de pier waren hoorden we dat mensen een Kerkuil hadden gezien op de pier, maar wij helaas niet. Toen we terugliepen zagen we een Meeuw een krab op eten.

Tijdens de tocht hebben we ook deze vogels gezien: Ekster, Meerkoet, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Steenloper, Knobbelzwaan, Zwarte Kraai, Rotgans, Wilde Eend, Aalscholver, Scholekster, Merel, Koolmees, Eidereend, Groenling, Zwarte Roodstaart, Houtduif, Veldleeuwerik, Kokmeeuw, Graspieper en de Buizerd



Foto: Micha de Heus

