

Excursie "Landgoed Marquette"

verslag door Cees Baart

Zondag 8 maart brengen we bij mooi weer een bezoek aan de bossen met duinrellen en grachten van een heel oud Landgoed. Mede excursieleider Klaas Pelgrim vertelt ons iets over het ontstaan. Hiervoor kunnen we zelfs teruggaan naar het jaar 1200. Toen heeft er al een kasteel gestaan. De toren van destijds kun je nu nog terugzien in het midden van het huidige gebouw. Verder gaan we vandaag de bosvogels opzoeken en daarvoor gebruiken we onze ogen en natuurlijk ook onze oren! Het wordt immers al een beetje voorjaar en dan beginnen de vogels te zingen. Zo horen we: Vink, Roodborst, Koolmees, Pimpelmees, Boomkruiper, Winterkoning, Groenling en Halsbandparkiet. Verschillende van hen hebben zich ook laten zien. Klaas vertelt ons over zijn activiteiten om het de IJsvogel hier naar de zin te maken. De steile wanden die hij hier samen met anderen maakt. Hij wijst ons op een omgevallen boom waarin een IJsvogel ook onderaan de boom in de kluit zijn nestingang kan graven.



Hij speelt bij hoge uitzondering het geluid van de IJsvogel af, maar 'de blauwe flits' vertoont zich helaas niet. Dat zal je altijd zien. Neemt niet weg dat het een geslaagde excursie is geweest met maar liefst 16 deelnemers !!!



en met verdere waarnemingen als Grote Bonte Specht, Kauw, Waterhoen, Wilde Eend, Kraai, Meerkoet, Blauwe Reiger, Grauwe Gans, Nijlgans, Canadese Gans, Holenduif, Gaai, Aalscholver, Buizerd en Kokmeeuw.