

Vogelexcursie “De Woude”, 09-04-2017

Wouter Wildschut

Op zondag 9 april verzamelden we ons achter het station van Castricum om naar de Weidevogels op De Woude te gaan kijken. We vertrokken rond halfnegen. Dat was vanwege de reistijd.

Nadat we bij De Woude waren aangekomen, moesten we eerst met een veerboot naar de overkant omdat we er anders niet heen konden. We hadden geluk met het mooie weer en de vogel zongen en riepen volop. Zo merkten we al snel op, dat er veel Grutto's waren.

Uiteindelijk hebben deze vogels gezien: Visdief, Fitis, Winterkoning, Grauwe gans, Canadese gans, Merel, Pimpelmees, Koolmees, Wilde eend, Grutto (talrijk!!!), Scholekster, Brandgans, Canadese gans, Nijlgans, Meerkoet (en nest met 6 eieren), Tjiftjaf, Zwarte kraai, Ekster, Krakeend, Buizerd, Kievit, Zilvermeeuw, Kauw, Aalscholver, Witte kwikstaart, Fuut, Rietzanger, Rietgors, Spreeuw, Veldleeuwerik, Kuifeend, Smient, Stormmeeuw, Tureluur, Bergeend, Graspieper, Kokmeeuw, Knobbelzwaan, Blauwe reiger, Boerenzwaluw, Houtduif, Ringmus, Putter, Holenduif, Waterhoen en Huismus.

Hierbij werden door de excursieleiders opgemerkt, dat de Dagpauwoog, Kleine vos, het Koolwitje en de Citroenvlinder er waren. Wat ook opmerkelijk was, dat we 6 hazen bij elkaar zagen rond huppen.

Via de app van Arthur bleek. Dat we uiteindelijk ≈ 12400 stappen gezet hadden ofwel $\approx 9,7$ km gelopen hadden.



De Woude

Foto: Wouter Wildschut