

Bosuilen excursie, 06-01-2017

Jeroen Walta

Om half acht hadden de zich opgegeven 4 jeugdleden (+ 3 vaders) voor de Bosuilenexcursie zich verzameld achter het station van Castricum. We hadden mazzel met het weer, wel een beetje fris maar weinig wind. De Bosuilen konden Arend zijn roepen zo beter horen en wij hun reactie. Vol goede moed fietsten we het duingebied in op zoek naar de uilen.

Bij de eerste stop beantwoordde al heel snel een mannetje Bosuil de roep van Arend. Deze is niet van echt te onderscheiden. Het roepen mag niet te snel achter elkaar gedaan worden, omdat de uilen dat in het echt ook niet doen. Na een 2de lokroep hoorden we vanuit een andere richting nog een uil. Even dachten we nog een 3de te horen maar het zou ook zomaar de eerste uil geweest kunnen zijn die zich verplaatst had. De Bosuilen kwamen helaas niet zo dichtbij, dat we ze konden zien.



Foto: Cees Baart

Arend vertelde ook nog dat de Bosuil veel last heeft van de Boommarter die steeds talrijker wordt in de duinen. Opzoek naar een geschikte boomholte komen deze twee elkaar nogal eens tegen. Wanneer er dan eieren of jongen in zo'n boomholte zitten dan is dit een gemakkelijk hapje voor de Boommarter. Als 1 van de volwassen uilen de marter betrapt dan verdedigt hij het nest erg fel. Er is zelfs al een Boommarter gezien die een oog mist.

Bij de 2de stop hoorden we weer een uil in de verte. Enkele kinderen met goede oren dachten zelfs een vrouwtje te horen. Al fietsend richting Johanneshof hoorden we zonder dat Arend zich liet horen nog een uil roepen. Ook deze bleef te ver weg om een glimp van hem op te kunnen vangen. Bij de 3de stop vingen we bot en kreeg Arend geen reactie terug helaas.

Om weer rond 21.00 bij het station terug te zijn, werd het weer tijd om die kant op te fietsen. Al met al hebben we 5 Bosuilen gehoord! Het was door Arend z'n enthousiaste en boeiende uitleg een leuk en leerzaam avondje geworden.

Namens Wouter, Jop, Jitte, Gijs en de vaders bedankt hiervoor.